

Ritzaus praktikanter på studietur til Istanbul

Man kommer ikke uden om Tyrkiet som nyhedsjournalist. Fra landets mangeårige ønske om EU-medlemskab, økonomiske krise og medicensur til det ødelæggende jordskælv i 2023 og Erdogans støtte af Rusland. Istanbul, der ligger på skillelinjen mellem det europæiske og det asiatiske kontinent, er en smeltegryde af kulturer. Det er en meget vestlig sindet by, der alligevel bærer præg af, at Tyrkiet som land vender sig mere og mere mod Østen. Vores tur har virkelig sat pressefrihed og vores journalistiske arbejde i perspektiv.

Onsdag 8. maj

Vi fløj fra Københavns Lufthavn kl. 13 og landede i Istanbul ved 17-tiden. Efter at have hævet lira i lufthavnen og klaret os igennem den lange kø ved paskontrollen fandt vi et par taxaer, der kunne køre os fra lufthavnen på den asiatiske side af Istanbul til vores hotel på byens europæiske side. Efter at have checket ind spiste vi aftensmad sammen og gik en aftenur i området.

Torsdag 9. maj

Vi stod tidligt op for at tage metroen ud til Det Danske Generalkonsulat, hvor vi talte med generalkonsulen i Istanbul, Thierry Hoppe. Han fortalte os om konsulatets arbejde i Istanbul og Tyrkiet generelt. Blandt andet hvordan de hjælper danske statsborgere i landet og rådgiver danske virksomheder, der ønsker at flytte dele af deres produktion til Tyrkiet. Thierry Hoppe fortalte os også om den politiske situation i Tyrkiet og om landets økonomiske krise, enorme inflation og stigende fattigdom.



Vi spiste frokost og tog derefter på en guidet tur i den ene af Istanbul's ikoniske moskeer Sultanahmet - også kaldet den blå moske - hvor vi lærte om moskeens historie og de mange arkitektoniske detaljer. Blandt andet de blå kakler, der har givet moskeen sit navn.

Efter et lille hvil på hotellet tog vi på en rooftop bar. AGF og SIF spillede pokalfinale, og det skulle vi i hvert fald ikke gå glip af. På trods af at AGF tabte, hyggede vi med øl, vandpipe og kortspil.

Fredag 10. maj

Endnu en morgen stod vi tidligt op for at nå metroen - denne dag ud til TGS (Turkey's Journalists' Union) Akademi, hvor journalisten Emre Kizilkaya fortalte os om, hvordan det er at være journalist i Tyrkiet. Emre Kizilkaya er leder af nyhedsplatformen Journo, der får støtte fra TGS og EU, samt næstformand og bestyrelsesmedlem i pressefrihedsorganisationen International Press Institute (IPI).

Vi blev budt velkommen med tyrkisk te og kager. Emre Kizilkaya fortalte om sine oplevelser som journalist både i dag og tidligere. Vi sammenlignede både branchen og journalistuddannelsen i Tyrkiet og i Danmark, og fandt at de var meget forskellige. Derudover fortalte han om Tyrkiets historie, den manglende pressefrihed og det politiske klima.



Efter mødet med Emre Kizilkaya tog vi ind til Taksim Pladsen og fik frokost. For at se lidt mere af byen valgte vi at gå gennem bydelen Kariköy, ned til Bosphorus og over broen til Gülhane park.

Herfra splittede vi os op i mindre grupper. Nogle valgte at tage på arkæologisk museum, mens andre tog i Hagia Sophia, Istanbuls anden ikoniske moske.



Hagia Sophia blev bygget i 500-tallet - dengang Istanbul hed Konstantinopel - og var oprindeligt en kirke. Derfor kan man stadig se mosaikker af Jesus, Jomfru Maria og Johannes Døberen inde i moskeen, mens afbildninger af engle andre steder er blevet malet over. Under vores besøg var der bøn, hvilket gjorde oplevelsen helt særlig.

Om aftenen spiste vi på en restaurant, hvor der blev spillet traditionel tyrkisk musik.

Lørdag 11. maj

Dagen begyndte med fødselsdagssang for Katrine. Fødselsdagen blev fejret med traditionel tyrkisk brunch på en cafe i bydelen Karaköy. Efterfølgende gik vi forbi Galatatårnet, der lå lige i nærheden. Det var desværre lukket på grund af renovation.

Herfra valgte vi at udforske byen i mindre grupper..

Nogen ville gerne med færgen over på den asiatiske side af Istanbul til bydelen Kardiköy, de af os, der ikke er så søstærke, valgte i stedet at gå i den store basar og den egyptiske basar.

I Kardiköy stod den på opdagelse og turen gik både forbi Fenerbaches stadion og genbrugsbutikker, mens der blev spist kage, fejret fødselsdag og vandret i de gamle, kringlede gader tilbage på den europæiske side.



Vi mødtes igen om aftenen, spiste aftensmad sammen og fik skålet for en god studietur.

Søndag 12. maj

Dagen var en ren rejsedag. Vi tog tidligt i lufthavnen og landede i Danmark kl. 15.

Til slut vil vi gerne sige tusind, mange gange tak for støtten til vores studietur!! <33